

Afscheid 6e klas.

Er heerste een sfeer van geheimzinnigheid, waarin het niemand gelukte binnen te dringen. Niemand mocht iets horen of zien wat die 6e klas van plan was. Ieder was tot het uiterste gespannen. Maar eindelijk was het dan toch 22 juni.

In een vrij ogenblik moesten de coulissen opgezet worden en de toneelkieren worden aangesleept. Het beloofde heel wat te zullen worden. En het werd wat!

Om 8 uur waren praktisch alle ouders van de 6e klassers aanwezig en konden de dames van de Oudervereniging met de koffie beginnen. De jeugd kreeg een glaasje of flesje en daarbij niet te vergeten een heerlijk gebakje. Het was er even stil van. Maar nu moest men zich klaar maken voor de modeshow. Dat was me even een gedrang. Keurig netjes werden de diverse mannequins aangediend. Het waren toiletjes voor de morgen, de middag en de avond, het strand en het stadhuis.

Toen kwam de grote klap. Het stuk dat speelde in de dertiger jaren toen het spook van de werkloosheid over ons land trok. De familie Berg had hiermede te kampen. De toestanden lieten heel wat te wensen over. Men hoopte dat de schatkist op zolder uitkomst zou brengen, maar dat was uiteindelijk niet het geval. Het was een meesterlijk stuk, geschreven door Irene Gijtenbeek en met behulp van een paar oud-leerlingen keurig ingestudeerd. Een prachtig stuk.

Ondertussen waren de dames weer met de koffiekkan en later ook met de fles rondgegaan. De hartigheidjes tussendoor vonden ook grote aftrek.

Bij deze avond was ook de heer Weegenhuise met zijn vrouw aanwezig als scheidende leerkracht. Hem werd door de leerlingen een prachtige bloemenbak aangeboden met een cadeaubon van de Oudervereniging. Verder kregen de aanwezige leerkrachten elk een boekje bloemen.

Toen begon de grote verkoop bij aanbod van vele artikelen als dozen met schelpen uit Indonesie, vazen, eigengemaakte werkstukjes, figuurzaagwerk, plantenbakjes enz. enz. Deze verkoop was opgezet om een goed doel te steunen. En toen dat goede doel bekend was, namelijk de Memisa, werd er grif geboden. De veilingmeesters hadden er trouwens wel slag van. Irene Gijtenbeek prees de zaak goed aan en John Koenen hanteerde op zeer tactische wijze de houten hamer. Deze werd op speciaal verzoek zelfs nog in veiling gebracht en bracht nog fruit f. 40.-- op. De eindopbrengst was f. 530,80. Een geweldig bedrag.

Dat men vol was van wat er straks in Renkum te gebeuren staat als ze er nog 3 dagen heengaan, bleek wel uit het al gecomponeerde Renkum-lied.

Pastoor bedankte namens de ouders de heer Weegenhuise voor zijn zeer lange loopbaan hier aan de parochie-school en liet nog eens zeer duidelijk uitkomen dat er aan de schol toch een bijzonder prettige sfeer heerst.

Tot slot werden alle leerlingen nog eens even in een kort gedichtje genemoreerd en daarmee sloot de avond. Het was al niet zo heel erg vroeg meer. Maar een avond die er wel mocht zijn. Deze avond was er des te verdienstelijker door, omdat dit geheel geschied was met eigen initiatieven, eigen krachten en eigen mensen. Hulde aan de scheidende 6e klas!

=====